

HET ATELIER

Leren leven is een kunst

Bij ons op school mag je jezelf zijn. We willen je echt leren kennen en helpen. Op Het Atelier leer je uitdagingen aan te gaan, trots te zijn op jezelf, je eigen ontwikkeling te zien en te benoemen. Zo groeit je zelfvertrouwen en ga je met plezier naar school. Je wordt een echte levenskunstenaar.

Leren is leuk

Het allerbelangrijkste is dat je het fijn hebt op onze school. In een goede sfeer kun jij je talenten verder ontdekken en ontwikkelen. We proberen de lessen zo leuk mogelijk te maken. Door te bewegen, samen te werken en jou op je eigen niveau uit te dagen. We leren je niet alleen rekenen, taal en spelling, maar ook creatief te onderzoeken, te presenteren en te doen.

Jij staat aan het stuur

We gaan met je in gesprek over jouw leerdoelen, dus jij mag meepraten. We leren je stapje voor stapje invulling te geven aan je taken. In jouw portfolio laat je zien waar je trots op bent en waar je naar op weg bent.

Samen staan we sterk

Samen is een belangrijk woord op Het Atelier: samen spelen, samen leren en samen vieren. We vieren met elkaar onze feesten, onze successen en we laten zien waar we trots op zijn. Ook jouw ouders horen daarbij. Iedere juf of meester kent je en zal je altijd willen helpen.

VISIE



Thema 1



Thema 2



Thema 3



Thema 4

Ambitius in kwaliteit

We hebben alle leerlingen in beeld, weten wat ze nodig hebben en durven ons aanbod hierop aan te passen. Zo werken we aan hoge opbrengsten op alle gebieden.

Bevlogen professionals

Onze leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten en durven elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. Met gedeelde verantwoordelijkheid, feedback en feedforward houden we de kwaliteitscultuur hoog.

Talent in uitvoering

Op Het Atelier werken we met groepsdoorbroken ateliers, waarbij we leerlingen de ruimte bieden om hun eigen talenten te ontwikkelen en tentoon te stellen.

Educatief partnerschap

Met ouders voeren we het gesprek op gelijkwaardig niveau. Ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Waarbij door wederzijdse uitwisseling een compleet beeld ontstaat van het kind. We praten daarbij niet over het kind, maar met het kind.

AMBITIES



Plezier in leren



Vanuit nieuwsgierigheid



Samen met anderen



Met een stevige basis